



parochieblad

Onze Lieve Vrouw Sint Pieter

nummer 3

maart 2020, jaargang 3

“The two Popes”



Niet zo lang geleden is er een film verschenen met de titel: “The two Popes”. De beschrijving van de film luidt: “Op een belangrijk keerpunt voor de katholieke kerk sluit paus Benedictus XVI onverwacht vriendschap



met de toekomstige paus Franciscus”. En men voegt eraan toe: “Gebaseerd op ware gebeurtenissen”.

Vanaf de dag dat de film is verschenen heb ik met vele mensen daarover gesproken. Sommigen zeggen dat het een geweldig ontroerend verhaal is, anderen dat het een manipulatie van de werkelijkheid van de Kerk is, in het bijzonder van het beeld van beide Pausen. Ik denk dat het best een ontroerend verhaal is, maar dat het de werkelijkheid misvormt.

Paus Benedictus wordt afgeschilderd als een onsympathieke man, die vastzit in een ouderwetse visie van de Kerk. Een eenzame Paus, omsingeld door zorgen en problemen, die vragen om een radicale modernisering van de Kerk, maar die hij veracht. Tegenover hem schittert de persoon van kardinaal Bergoglio in zijn eenvoud en assertiviteit. Hij is een moderne bisschop, flexibel in zijn ideeën en moraal. Hij kijkt niet naar de wet, maar naar de persoon met wie hij vandoen heeft. Een zwart-wit beeld van het leven van de Kerk, dat verdeeld is tussen ultraconservatieven en liberalen, de oude Kerk en de moderniteit.

Gelukkig hebben wij geen film nodig om ons te vertellen wie Paus Benedictus en Paus Franciscus zijn, want wij hebben hen zelf leren kennen.

Met dit artikel wil ik u allen uitnodigen om zelf op zoek te gaan naar het werkelijke beeld van “The two Popes”. Als katholieken zijn wij

verenigd in het geloof met de Paus van Rome. Ik denk dat wij ons niet hoeven laten vertellen hoe ze zijn; wij weten beter dan anderen wie onze Paus is en hoe onze Kerk is. Zij is in ieder geval geen zwart-wit beeld, maar veeleer een veelkleurig tapijt, dat gevormd is uit miljoenen draden, waar wij er zelf ook één van zijn.

Kapelaan Miguel

Benoeming kerkbestuursleden

Op maandagavond 17 februari heeft Deken Dautzenberg drie nieuwe leden voor onze kerkbesturen beëdigd en geïnstalleerd, die door de bisschop werden benoemd. Dr. Erwin George werd benoemd tot lid van het kerkbestuur van Onze Lieve Vrouw en vervult de functie van secretaris. Drs. Jos van Beek werd benoemd tot lid van het kerkbestuur van de parochies van Sint Pieter. Mr. Pieter Bary werd benoemd tot lid van het kerkbestuur van de parochies van St. Pieter. Eerder werden herbenoemd voor een nieuwe periode mw. M. van de Ven-Hesemans voor het kerkbestuur van Onze Lieve Vrouw; Drs. E. Van Helsland en Ing. J. Voorvelt voor het kerkbestuur van de parochies van St. Pieter.

Wij feliciteren deze kerkbestuursleden van harte met hun (her)benoeming. Wij danken hen voor hun bereidwilligheid om deze belangrijke functie te vervullen en wensen hen veel zegen en succes toe.

Pastoor Jan Vries

Op weg naar de federatie Onze Lieve Vrouw – St. Pieter ...

Met het oog op een toekomstige federatie zullen de kerkbesturen van St. Pieter en Onze Lieve Vrouw op dinsdagavond, 7 april een gezamenlijke vergadering houden met Arie van de Lee, die vanuit het bisdom begeleiding geeft aan het proces van cluster- en federatievorming. Belangrijke aspecten van de federatievorming zullen met hem worden doorgesproken.

Een brede consultatie wordt momenteel gehouden over een blijvende herschikking van de H.H. Missen op de zondagochtend in de drie kerken van het cluster. Dit is reeds in het zomerrooster van vorig jaar uitgetoetst, met iets andere tijden.

Het voorstel is: om 8.45 uur de 'stille' H. Mis in de basiliek van OLV; om 9.45 uur de gezongen H. Mis op St. Pieter, de ene zondag in de kerk boven, de andere zondag in de kerk beneden; om 11.00 uur de gezongen H. Mis in de basiliek van OLV. Indien nodig zou één priester achtereenvolgend deze H.H. Missen kunnen vieren. Wilt u reageren op dit voorstel, dan horen wij het graag.

Pastoor Jan Vries

Richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen in verband met het coronavirus!

Om de mogelijke verspreiding van het coronavirus in kerken tegen te gaan, hebben de Nederlandse Bisschoppen enkele richtlijnen gegeven. De wijwaterbakken dienen leeg gemaakt te worden en voorlopig niet gebruikt te worden. Bij de vredeswens tijdens de H. Mis wordt gevraagd elkaar geen hand te geven, maar elkaar met woorden en een hoofdknik de vrede toe te wensen. De kelkcommunie is alleen voor de celebranten. Om direct contact te vermijden, kan de heilige communie niet op de tong worden ontvangen, maar alleen op de hand. De celebranten en communie-uitdelers zullen de hygiënevoorschriften in acht nemen en hun handen desinfecteren. In onze kerken zullen de celebranten, zoals gebruikelijk, u na de H. Mis begroeten, maar geen handen schudden. *Pastoor Jan Vries*

Cultuurpelgrimage Madrid: ervoor gaan!

Van 21 tot 28 februari hebben 32 parochianen van O.L.Vrouw en St. Pieter deelgenomen aan een cultuurpelgrimage naar Madrid o.l.v. kapelaan Miguel. Bij aanmelding dacht ik aan een cultuurreis. Dat is mooi, dan zie en proef je vast veel dingen die de moeite waard zijn, zeker als een Madrileen je reisgids is. Maar een cultuurpelgrimage, wat zou dat zijn? Kerken bezoeken, de H. Mis in Spanje bijwonen? In de voorbereiding op deze reis las ik een gedicht van Hans Bouma; dat hielp me om te ontdekken, wat dit zou kunnen zijn

Op weg gaan

Niet blijven waar je bent, steeds weer op weg gaan.

zoekend en tastend, hopen en dromend,

langzaam maar onweerstaanbaar

de mens worden op wie God nog altijd rekent.

Niet blijven waar je bent.

het zou geen leven, geen geloven zijn.

Op weg gaan,

steeds duidelijker klinkt je naam,

steeds herkenbaarder wordt je gezicht.

(Hans Bouma, Dus ik besta, 1995)

Op weg gaan betekent ergens voor gaan en dat hebben ook wij op deze reis in lange wandelingen gedaan. Wij hebben gezien, hoe in eeuwen tijd geloofsbeleving vorm heeft gekregen in indrukwekkende kathedralen, mystiek van Johannes van het Kruis, de functie van kleine gemeenschappen volgens de neocatechumenale weg in de parochie, schilderijen van Goya.

Al met al een boeiende reis, een fijn gezelschap en een inspirerende reisleader.

Piet Walthaus

Kinderwoorddienst – 8 maart om 11.15 u St. Pieter beneden

Op 8 maart 2020 is er een Kinderwoorddienst. Dan gaat het Evangelie over Jezus die naar de Berg Tabor gaat.

God zegt: "Dit is mijn Zoon, luistert naar Hem". Wat wil Jezus dan tegen ons zeggen?

Ook praten we over de Vastentijd, dat is de tijd voor Pasen.



Parochieavond in de veertigdagentijd rond het thema: "Hoe ga je om met lijden?" – 24 maart 2020

Dinsdag 24 maart a.s. is er een parochieavond. Op deze avond in de veertigdagentijd zullen we stil staan bij de vraag: Hoe ga je om met lijden? Eerst is in de kerk van St. Pieter beneden (om 19.00 uur) een gebedsviering met meditatie: Hoe ga je als christen om met lijden? Vervolgens is (rond 20.00 uur) in het Pieterkelderke een gespreksavond, waar mw. Gabby Schuttenbelt van Envida, samen met een vrijwilliger, een kort filmpje zal tonen. Zij zullen vertellen wat een hospice is en hoe daar in algemene zin met lijden wordt om gegaan. Er is gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. U bent van harte hierbij uitgenodigd. Tussen de gebedsviering en de lezing is er tijd voor koffie of thee in het Pieterkelderke en daarom zou het fijn zijn, wanneer u wilt deelnemen, dit even meldt bij het parochiekantoor, zodat we weten hoeveel stoelen en koffie en thee we kunnen klaarzetten.

Avond van de martelaren – 27 maart 2020

Evenals vorig jaar zal de hulporganisatie 'Kerk in Nood' (Oostpriesterhulp) in de basiliek van Onze Lieve Vrouw een gebedsavond houden voor de vervolgte christenen in onze dagen. De Avond van de Martelaren was vorig jaar goed bezocht en indrukwekkend. Dit jaar is de Avond van de Martelaren op vrijdag 27 maart, van 19.00 tot 21.15 uur. Voor iedereen toegankelijk.

Thema-avond Alphacursus – 30 maart 2020

Op maandag 30 maart 2020 is er een geloofsavond van 19.00 tot 21.00 uur op het parochiekantoor (St. Willibrordusstraat 12).

Boeteviering Sint Pieter Beneden – 1 april 2020

Ter voorbereiding op het Paasfeest is er op woensdag 1 april om 19.00 uur in de kerk Sint Pieter beneden een boeteviering en aansluitend persoonlijke biechtgelegenheid, m.m.v. Cantores. Alle parochianen van OLV en Sint Pieter zijn van harte uitgenodigd!

Een digitale retraite voor de 40-dagentijd

De morgen komt is de titel van de 40-dagenretraite 2020 van de jezuïeten. Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een e-mail met daarin gebedsteksten, bestaande uit Bijbelteksten en meditatieve vragen, geloofsimpulsen en inspirerende citaten.

Enkele citaten van deelnemers:

"Ik heb in het openbaar vervoer in de stille coupé de tijd genomen om de vastenretraite te doen, omdat er thuis veelal geen stilte is."

"Kom niet tot werkelijk mediteren, maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning."

Wat en hoe:

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. De auteur van de 40-dagenretraite 2020: 'Doorleef je eigen werkelijkheid en de dingen die je ervaart. Kijk niet weg. Niet van het duister, maar ga ook niet te makkelijk voorbij aan het licht. En dan de vraag: hoe komt God hierin naar mij toe?'

Er is ook een gastenboek en er worden uitwisselingsgroepjes aangeboden. De website biedt hiervoor een eenvoudige werkwijze. Aanmelden via www.ignatiaansbidden.org.



PALMZONDAGCONCERT
BASILICAKOOR O.L.V. STERRE DER ZEE
CAPPELLA SANCTI SERVATII
MARCEL VERHEGGEN EN SJEFF STREUVENS (ORGEL)
DIRIGENT: HANS LEENDERS

DE VEERTIEN STONDEN

VAN HANS LEENDERS

BASILIEK O.L. VROUWE STERRE DER ZEE
5 APRIL 2020 15.00 UUR

Op Palmzondag zal ons eigen Basilicakoor 's middags in onze kerk tezamen optreden met de Cappella Sancti Servatii. Uitgevoerd wordt 'De Veertien Stonden', het oratorium van Hans Leenders op tekst van Guido Gezelle, een werk dat in onze kerk in 2017 in première ging. De indringende tekst van Gezelle is geen navertelling van de passiegeschiedenis zoals ons uit de evangeliën bekend, maar biedt commentaren en overpeinzingen bij elk van de veertien staties. Deze staties worden door korte tussenspelen voor orgel met elkaar verbonden. Dit door de componist zelf geleide concert is een uniek samenwerkingsproject tussen de twee belangrijkste kerkkoren van Maastricht en een evenement dat u niet mag missen! Het concert vindt plaats op 5 april a.s. en begint om 15.00 uur. De entree bedraagt € 10,00.

De gordel van Maria

Elk jaar trekt ze mee in de processie op Tweede Paasdag en in de stadsprocessie, de gordel van Maria. Inmiddels is het een vertrouwd gezicht, de groep vrouwen in hun blauwe jurken rondom een met bloemen versierde draagberrie waarop een langwerpige reliekschrijn is bevestigd. Minder bekend is welke relik wordt megedragen en wat de betekenis ervan is. Tijd dus voor een nadere kennismaking.

In de langwerpige schrijn, aan één kant versierd met blauwe stenen, bevindt zich de relik van de gordel van Maria.



Bij haar tenhemelopneming zou Maria de ceintuur, gordel, om haar jurk hebben losgemaakt en die hebben laten vallen in de handen van de apostel Thomas. Van de gordel van Maria worden in meerdere steden relieken bewaard, waaronder Rome, Venetië, Aken, Keulen, Tongeren en Brugge. Deze zouden alle onderdeel zijn geweest van een oorspronkelijk in Constantinopel bewaarde gordel.

De Maastrichtse gordel is 59 cm lang en 3,8 cm hoog en is vervat in een verguld zilveren houder uit het einde van de veertiende eeuw. Ooit was deze relik onderdeel van een groot zilveren Mariabeeld, maar dit is helaas in 1795 omgesmolten door de kanunniken om aan de door de Fransen opgelegde zeer hoge belastingen te voldoen. Einde van de negentiende eeuw is een nieuw schrijn gemaakt voor de gordel. Maar het stuk stof zelf is nog altijd vervat in de middeleeuwse houder.

Sinds het jaar 1286 (echt waar!) wordt ze bewaard in de schatkamer van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, met een korte onderbreking van 1795 tot 1837. Het is altijd één van de allerbelangrijkste relieken van het kapittel geweest. Ze werd eeuwenlang megedragen in processies en in tijden van nood uitgesteld op het altaar, zoals in 1756. Toen werd naar aanleiding van een aardbeving een speciale mis opgedragen waarbij, om de smeekbeden kracht bij te zetten, de drie belangrijkste relieken waren uitgesteld op het altaar waaronder de gordel van Maria. Wanneer de gordel van Maria voorbijtrekt, staat dit in een eeuwenoude traditie.

Truus Wanrooij-Roks

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

OLV = Onze Lieve Vrouw; SPBE = Sint Pieter Beneden;
SPBO = Sint Pieter Boven; Lamb = Lambertuskapel
G = Gedachtenis, VG = Vrije Gedachtenis, F = Feest

Zaterdag 7 maart

OLV 9.30 H. Mis met samenzang t.e.v. Maria Sterre der Zee;
voor de levenden en overledenen van de Broederschap
van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee; overledenen van
de fam. Peltzer (st); Guus Wetzels

OLV 15.30-16.30 Biechtgelegenheid

OLV 17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

SPBE 18.30 H. Mis met samenzang

OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV

Zondag 8 maart - tweede zondag van de veertigdagentijd

Ev: Mt. 17, 1-9

OLV 9.00 H. Mis; Damiaan van den Eijnden

SPBO 9.45 Hoogmis m.m.v. Ceciliakoor; 4^e jrd Frans van Neer; jrd
Jozef en Mieke Zeekaf-Thissen; jrd Nol Rosier; Mark van
der Hoeven

OLV 10.00 Hoogmis m.m.v. Schola Nova; Guido Coenen

SPBE 11.15 Kinderwoorddienst m.m.v. familiekoor St. Pieter; jrd
Paul Janssen; jrd Jean Dupont; Jo Sprokel; Ronald
Hilgersom

OLV 11.30 H. Mis met samenzang; Verie Majoie-Ruyters; Berty
Geraerds-Gorren; Emilia Mendes de Leon-van Berckel,
Willie Roemen-Schoonenberg

Maandag 9 maart

OLV 9.30 H. Mis

Dinsdag 10 maart

OLV 9.30 H. Mis

SPBE 18.40 Vespers

SPBE 19.00 H. Mis; voor een gezin, op voorspraak van Pater Pio

Woensdag 11 maart

Lamb 9.00 H. Mis

OLV 9.30 H. Mis

Donderdag 12 maart

OLV 9.30 H. Mis

Vrijdag 13 maart

OLV 9.30 H. Mis

Zaterdag 14 maart

OLV 9.30 H. Mis met samenzang t.e.v. Maria Sterre der Zee;
overl. ouders Theo en Jos Bovens-Olivers

OLV 15.30-16.30 Biechtgelegenheid

OLV 17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

SPBE 18.30 H. Mis m.m.v. Cantores

OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV

Zondag 15 maart - derde zondag van de veertigdagentijd

Ev: Joh. 4, 5-42 of 4, 5-15.19b-26.39a.40-42

OLV 9.00 H. Mis

SPBO 9.45 Hoogmis met samenzang; zwd Willy Roemen-
Schoonenberg; jrd Paula Goessens; jrd Jean Jorissen;
jrd Jean Meertens; Lei Felix; Dilly Niël-van der Put

OLV 10.00 Hoogmis m.m.v. Basilicakoor, Messa concertata Casati
Motetten: Teach me, O Lord, Attwood; Den Er hat
seinen Engeln befohlen, Mendelssohn;

SPBE 11.15 Hoogmis m.m.v. Ceciliakoor; jrd Hubert en Mia Valke;
jrd Maddy Peters; Tom en Victoire Cremers-Kerpen (st);
Gré en Bèr Duys; Agnes Dinjens-Pricken; Mia Op den
Camp; Nic Hoekstra en lev. en overl. v.d. fam.
Hoekstra-Slijpen

OLV 11.30 H. Mis met samenzang; Sophie Duterloo-Veltmaat

Maandag 16 maart

OLV 9.30 H. Mis

Dinsdag 17 maart

OLV 9.30 H. Mis

SPBE 18.40 Vespers

SPBE 19.00 H. Mis; Jef Ritzen (st)

Woensdag 18 maart

Lamb 9.00 H. Mis

OLV 9.30 H. Mis

Donderdag 19 maart - Hoogfeest H. Jozef, bruidegom van de
H. Maagd Maria

OLV 9.30 Hoogmis m.m.v. Schola nova

Vrijdag 20 maart

OLV 9.30 H. Mis; ter ere van het Kostbaar Bloed van OHJC

Zaterdag 21 maart

OLV 9.30 H. Mis met samenzang t.e.v. Maria Sterre der Zee

OLV 15.30-16.30 Biechtgelegenheid

OLV 17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

SPBE 18.30 H. Mis met samenzang; jrd. Joseph Gulikers; Josephine Gulikers-Vrancken

OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV

Zondag 22 maart - vierde zondag van de veertigdagentijd

Zondag "Laetare" Ev: Joh. 9, 1-41 of 9, 1.6-9.13-17.34-38

OLV 9.00 H. Mis

SPBO 9.45 Hoogmis m.m.v. Ceciliakoor; Oud-Pastoor Theunissen (st); Hub en Mieke Albert-van de Burgt

OLV 10.00 Hoogmis m.m.v. Schola Nova; Jan Kwasny (st)

SPBE 11.15 Hoogmis met samenzang

OLV 11.30 H. Mis met gastkoor; Verie Majoie-Ruyters; Berty Geraerds-Gorren; Emilia Mendes de Leon-van Berckel

Maandag 23 maart

OLV 9.30 H. Mis

Dinsdag 24 maart

OLV 9.30 H. Mis; Gerard en Bert Bastiaens

SPBE 19.00 Gebedsdienst voor de veertigdagentijd rond het thema 'Hoe ga je om met het lijden'

Woensdag 25 maart - Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

Lamb 9.00 H. Mis

OLV 9.30 Hoogmis m.m.v. Schola Nova; Gil Schiepers en Rina Gilson

Donderdag 26 maart

OLV 9.30 H. Mis

Vrijdag 27 maart

OLV 9.30 H. Mis

OLV 19.00-21.15 H. Mis en aansluitend gebedsavond voor de martelaren met kruisweg

Zaterdag 28 maart

OLV 9.30 H. Mis met samenzang t.e.v. Maria Sterre der Zee

OLV 15.30-16.30 Biechtgelegenheid

OLV 17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

SPBE 18.30 H. Mis m.m.v. Cantores

OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV

Zondag 29 maart – vijfde zondag van de veertigdagentijd

Ev: Joh. 11, 1-45 of 11, 3-7.17.20-27.33b-45

OLV 9.00 H. Mis

SPBO 9.45 Hoogmis met samenzang; jrd Helene Vaehsen (st); jrd Oud-Pastoor Guus Dohmen (st); jrd Frans Gijtenbeek, Ton en Mia Gijtenbeek-Bindels; fam. Dassen-Lousberg (st)

OLV 10.00 Hoogmis m.m.v. Schola Nova

SPBE 11.15 Hoogmis m.m.v. Ceciliakoor; jrd Men Seuren; jrd Juul en Truus Daniels (st); Rick Daniels; Agnes Dinjens-Pricken; Mia Op den Camp; Albert Zwartjes; Theo en Annie Klaassen-Janssen

OLV 11.30 H. Mis met samenzang; jrd Ferd en Jeanne Gielen-Drehmanns; Han Gielen

Maandag 30 maart

OLV 9.30 H. Mis

Dinsdag 31 maart

OLV 9.30 H. Mis

SPBE 19.00 *geen H. Mis*

Woensdag 1 april

Lamb 9.00 H. Mis

OLV 9.30 H. Mis

SPBE 19.00 Boeteviering en aansluitend persoonlijke biechtgelegenheid, m.m.v. Cantores

Donderdag 2 april

OLV 9.30 H. Mis

Vrijdag 3 april Eerste vrijdag van de maand

OLV 9.30 H. Mis en aansluitend aanbidding van het Allerheiligste

Zaterdag 4 april

OLV 9.30 H. Mis met samenzang t.e.v. Maria Sterre der Zee; voor de levenden en overleden leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee

OLV 15.30-16.30 Biechtgelegenheid

OLV 17.00 Engelstalige mis in de crypte

SPBE 18.30 H. Mis met samenzang

OLV 20.30 H. Mis Neocatechumenale Weg in parochiezaal OLV

Gedoopt

OLV Robyn, dochter van Yuri Willems en Denise Taldekarpa
Eline, dochter van Tom Latour en Daphne Kusters
Thomas, zoon van Erik Hupperets en Janke Oosterhaven
Alex, zoon van Theodorus van Wijnbergen en Charlotte
Schoonbrood

SPBE Flore, dochter van Johan Tjepkema en Tanne van Dooren

Overleden

OLV Theo Sagenschneider, 88 jaar
SINT-PIETER Elly Franssen-Beckers, 81 jaar
Servé van Kessel, 59 jaar

BUURT NIEUWS SINT PIETER

Activiteiten vanuit Buurtcentrum Sint Pieter

(Adres: Past. Kribsweg 14 A). Op **donderdag** vrije inloop tussen 10.00-17.00 uur. Welkom, de koffie/thee staat klaar!

Open Bibliotheek elke donderdag 10.00-17.00 uur: kom gratis boeken halen en breng uitgelezen boeken mee. Doe uzelf en anderen een plezier.

5 mrt 14.00-16.30 uur: **Salon Sint Pieter** vrijwillige bijdrage

5, 12 en 26 mrt 09.00-10.00 uur: **Tai Chi voor beginners** Riny Gilissen (€ 5,00) en 10.00-11.00 uur: **Tai Chi** Riny Gilissen (€ 5,00)

12 mrt 11.15-12.45 uur: **Contactgroep Dementie**, Mantelzorg Zuid, iedereen die mantelzorgt voor een naaste met dementie is welkom, geen bijdrage

12 mrt 14.00-16.00 uur: **Bijeenkomst Humanistisch Verbond** vrijwillige bijdrage

19 mrt 11.30-13.30 uur: **Koken voor elkaar** (€ 8,00). I. Baaten 3253970, H. Koene 3219458, miekebessemvangrinsven1@gmail.com

26 mrt 11.30-12.30 uur **Workshop ritme-melodie-beweging-zang** Ilona de Jong (€ 5,00)

Oude foto's en/of films?

100 jaar geleden werd de gemeente St. Pieter geannexeerd door de gemeente Maastricht. Vanaf dat moment was het geen zelfstandige gemeente meer, maar een onderdeel van Maastricht. Een werkgroepje uit Sint Pieter wil kijken of we in 2020 aan deze gebeurtenissen activiteiten kunnen hangen. We zijn op zoek naar foto's en films uit die periode. Zou iemand die hebben en ons willen laten zien/beschikbaar willen stellen, neem dan contact op met Rob Beaumont (r.beaumont53@gmail.com.)

Pastoraal team

Pastoor J. Vries en kapelaan M. Pascual 043-3213854 (O.L.V.-plein 7)
Pastoor J. Vries 06-51187863; jgmvries@hetnet.nl
Kapelaan M. Pascual 06-26508619; mangelpascual@outlook.com
Op vrijdagochtend zijn de pastoor of kapelaan meestal in het parochiekantoor aanwezig vanaf 10.30 uur. Graag een afspraak maken als u een gesprek wilt.
Em.-pastoor F. Delahaye 043-3233679; 06-48386099; framtr@hotmail.com
Em.-pastoor F. Kurris, 06-13427861; a.m.w.j.kurris@gmail.com
Diaken R. de la Haye 06-13955311; diaken@sterre-der-zee.nl
Catechist OLV: Th. Heffels 046-4855421; thei.lea@live.nl
Catechiste SP: M. Sprenger 043-3217161; margosprenger@hotmail.com
Priesterwachtdienst (dekenaat Maastricht) 043-6314500 (Envida, Klevarie)
Websites www.parochiesintpieter.nl; www.sterre-der-zee.nl
Parochiekantoor Sint Willibrordusstraat 12, 6212 CB Maastricht
ma 19.00-20.00 uur; di t/m vrij: 10.00-12.00 uur; 043-3214694;
info@parochiesintpieter.nl

Infopunt/Accueil OLV ma 13-16 uur, di t/m vrij 11-16, za 11-17 uur

Kerkbestuur O.-L.-Vrouw kerkbestuur@sterre-der-zee.nl

Kerkbestuur Sint-Pieter info@parochiesintpieter.nl

Koster OLV M. Pleunis sacristie: 043-3213255, koster@sterre-der-zee.nl

Koster SP Boven Gerard Felix, 06-12033171

Koster SP Beneden Marianne Beekwilder, 043-3213372; 06-81722537

R.K. Kerkhof Sint-Pieter kerkhofciesp@gmail.com

Beheerders Kerkhof Pierre en Lilian Swaen, tel. 043-3214419; 06-40388778;

pierreswaen@hotmail.com. Storting van *grafkosten* NL57 INGB 0004011981

t.n.v. Kerkhof Sint Pieter

Kerk en Wereld

Bijdragen voor *Kerk en Wereld*: NL05ABNA 0640 1831 07 t.n.v. Kerk en Wereld OLV Tenhemelopneming en St.-Pieter

Betalingen Sint Pieter

Storting van *kerkbijdragen en misintenties*: NL41 SNSB 0858 2429 07

t.n.v. Parochie H. Petrus

Betalingen Onze Lieve Vrouw

Storting van *kerkbijdragen*: NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. RK O.L.Vrouwe Tenhemelopneming

Storting van *misintenties en andere betalingen*: NL54 ABNA 0576 1185 75

t.n.v. RK PAR O.L.Vrouwe

Storting *Stichting Vrienden OLV-basiliek*: NL12 ABNA 0644 1457 22

Opgeven misintenties en/of kopij

Misintenties en/of kopij voor het parochieblad april (04-04-2020 t/m 02-05-2020): t/m vrijdag 27-03-2020 12.00 uur, info@parochiesintpieter.nl of info@sterre-der-zee.nl