

KINDERWOORDDIENST

Zondag 3 november 2019

in de kerk Sint Pieter Beneden om 11.15 uur

Thema: "Herinneren"

Wat is dat eigenlijk herinneren?

Als je echt van iemand houdt, doe je dat met heel je hart.

We kunnen op verschillende manieren laten zien, dat we van iemand houden. Maar hoe gaat dat als die persoon gestorven is?

Daarover praten we samen tijdens het eerste gedeelte van de H. Mis in het Pieterkelderke.



Kom jij ook?

We zien je graag in de kerk op 4 november om 11.15 uur.

Helma, Stella en Monique

Sint Maarten

zaterdag 9 november 2019

Verhaal van Sint Maarten in de kerk Sint Pieter Beneden Maastricht om 16.30 uur

aansluitend is er een **Lampionnentocht** door de straten van Sint Pieter

In de kerk Sint Pieter Beneden wordt het Sint Maartensverhaal verteld en uitgebeeld.

Dan stapt Sint Maarten op het paard en lopen we samen met Sint Maarten en de bedelaar door de straten van Sint Pieter weer terug naar het kerktuintje, waar we rond het kampvuur gaan staan, chocomelk drinken en liedjes zingen.

Daarna ga je met je vader, moeder of oppas weer naar huis.

JE KOMT TOCH ?

Zelf meenemen: een lichtje,;
een glaasje met een lichtje



een lampion, een uitgeholde biet,
of bedenk je zelf iets leuks.

