



Dankjewel misdienaars en kinderen Fameliemoor Sint Pieter

Zondag 17 oktober 9.30 uur: 28 kinderen, begeleiders en chauffeurs verzamelen zich op het Kerkplein van Sint Pieter. Enthousiast en ook een beetje zenuwachtig. Want we gaan de hele dag samen op stap. Eerst naar de Gaiazoo en na afloop frietjes eten bij brasserie Monte Nova. Met de hele groep wandelen we langs allerlei dieren. Van de aapjes naar de leeuwen, giraffen, neushoorns, orang-oetangs en nog veel meer. Pastoor Jan vond de rode ibis vogel heel mooi. Tussendoor kwamen we langs speeltuintjes waar de kinderen heerlijk rond konden rennen en zich uitleven. Om half vijf liepen we moe maar voldaan naar de uitgang om op weg te gaan naar Maastricht. Daar hebben we op de Sint Pietersberg heerlijk frietjes met, naar elk wat wils, gegeten. Om 7 uur kwamen de ouders de kinderen weer ophalen. En naar we later hoorden gingen ze thuis snel douchen en naar bed. Lieve kinderen, heel fijn wat jullie door het jaar voor de pastoor en de kapelaan doen.

